

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50' đến 6h00' sáng thứ Tư ngày 03/11/2021.

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 693

TÂM NGƯỜI HƯỚNG THIỆN, PHƯỚC LÀNH LIÊN ĐẾN

Chúng ta nghe đề tài cũng phần nào hiểu được điều mà Hòa Thượng muốn nhắn gửi chúng ta. Thật ra tâm thiện không dễ khởi. Trong đầu của con người xã hội hiện tại nghĩ gì? Trong miệng họ nói gì? Tất cả đều là 16 chữ mà Hòa Thượng nói: Tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần, tham sân si mạn. Tâm hướng thiện là tâm toàn thiện.

Đại đạo của Phật Bồ Tát là “*chỉ u chí thiện*”. “*Hướng thiện*” theo tiêu chuẩn của người xưa là phải **thuần tịnh thuần thiện**. Có làm việc thiện là tốt nhưng chỉ là tốt so với cái xấu chứ chưa phải là thuần tịnh thuần thiện. Chúng ta nghe câu “*tâm người hướng thiện, phước lành liền đến*”, tự thấy mình có tâm hướng thiện nhưng phước lành không hiện tiền, phước lành kết tường như ý không đến. “*Chỉ u chí thiện*”, Phật Bồ Tát dạy chúng ta dừng lại ở chỗ chí thiện. Đó chính là đại đạo của Phật Bồ Tát.

Hòa Thượng nói: “*Chúng ta phải đi đại đạo của Phật Bồ Tát, đừng đi tiểu đạo của phàm phu, yêu ma quỷ quái*”. Tiểu đạo của yêu ma quỷ quái là tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, hưởng thụ năm dục sáu trần, tham sân si mạn. Những thứ này lôi kéo chúng ta đòi đòi đọa lạc.

Muốn làm được “*chỉ u chí thiện*” thì tốt nhất là đi theo con đường giáo dục của Phật Bồ Tát. Hòa Thượng nói: “*Giáo dục của Phật Đà là giáo dục giác ngộ, là giáo dục phá mê phai ngộ, là giáo dục là khổ được vui. Chúng ta phải bám chặt lấy những giáo dục này*”. Hòa Thượng dạy chúng ta ngày đêm thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp, có nghĩa là ngày đêm đọc Kinh, tiếp nhận lời giáo huấn của Phật.

THƯỜNG NIỆM THIỆN PHÁP: Chúng ta đang ngồi học Phật là đang niệm thiện pháp. Mỗi ngày, trong các buổi học vào buổi sáng, tôi có một giờ hết sức an lạc, quên hết thế giới bên ngoài. Trong tất cả các buổi chia sẻ, tôi không có vọng tưởng mình phải nói thế này, phải nói thế kia, không gạch đầu dòng, không viết đề cương. Chuẩn bị các ý để nói đều là vọng tưởng.

TƯ DUY THIỆN PHÁP: Khởi tâm động niệm của chúng ta có đúng thiện pháp không?

QUÁN SÁT THIỆN PHÁP: Hành động chúng ta làm ra có đúng với lời Phật dạy không?

Làm được như lời Phật dạy thì chúng ta dần dần đạt đến “*chỉ u chí thiện*”. “*Chỉ*” là dừng, “*u*” là ở, “*chí thiện*” là cái thiện tốt nhất. Chúng ta hướng thiện, làm thiện là tốt rồi, nhưng đó vẫn chưa phải là mong muốn của Phật.

Phật mong muốn chúng ta “**chỉ w chỉ thiện**”, dừng ở chỗ chỉ thiện, đạt đến mức thiện tốt nhất. Phật không muốn chúng ta khổ đau. Phật muốn chúng ta thành Phật, hoàn toàn giải thoát. Đó chính là tâm từ bi của Phật.

Có ai có ý niệm cho rằng Phật Bồ Tát không từ bi không? Có ai có ý niệm trách Phật Bồ Tát không đuổi dịch bệnh Covid đi, không rưới nước cam lồ để cứu giúp chúng sanh không? Phật giúp chúng ta giác ngộ, giúp chúng ta giải thoát. Còn việc chúng ta đối đầu với bệnh khổ do chính tập nghiệp chúng ta đã tạo thì chúng ta phải tự gánh lấy. Bệnh khổ như vậy mà người ta không dừng lại tham sân si, không dừng lại tự tư tự lợi. Thánh Hiền đã cảnh báo chúng ta: “**Nếu chúng ta không dừng lại những tâm xấu ác này thì sau này trái đất không còn là nơi cho con người cư trú**”. Các nhà khoa học cũng đã cảnh báo về tình trạng của địa cầu nhưng người ta cho rằng các nhà khoa học nói sàm. Họ không thúc liễm, vẫn ngông cuồng, vẫn ích kỷ, vẫn tự tư. Người khổ đau, đói khát rất nhiều mà họ còn ăn chặn tiền phát quà gửi cho những người nghèo khó. Những người ở vùng sâu vùng xa khi nhận được một túi gạo nhỏ thì họ cười vui sướng hạnh phúc. Tôi nhìn thấy nụ cười đó của họ mà cảm thấy đau lòng. Tôi nghĩ: “**Giá như chúng ta làm cho họ có thể giữ mãi nụ cười đó! Họ chỉ vui trong chốc lát rồi đau khổ lại đến**”.

Hòa Thượng nói: “**Con người hiện tại không quan tâm, không nhắc đến đạo lý làm người. Họ chỉ chú trọng làm thế nào để kiếm nhiều tiền, làm thế nào để tiêu phí, ngày ngày làm những việc tham sân si. Nếu những tập khí này vẫn tiếp diễn thì thế giới này thật đáng khiếp sợ! Làm sao mà tránh được tai nạn!**”.

Có nhiều người rất thờ ơ với cộng đồng. Có một video clip quay cảnh rất đáng buồn. Đơn vị y tế muốn mượn mặt tiền của gia đình họ, sử dụng sân nhà của họ để làm nơi xét nghiệm Covid cho người dân nhưng hai vợ chồng chủ nhà đập đổ bàn ghế, mắng chửi y tá bác sĩ. Những y tá, bác sĩ đang mặc bộ đồ bảo hộ rất nóng bức, khổ sở để làm việc vất vả để cứu người mà họ không động tâm. Lòng người thật kinh khủng!

Xưa kia có câu chuyện, con trai của Ngài Phạm Trọng Yên được Cha giao cho nhiệm vụ mang lúa gạo đi bán. Trên đường đi, người con gặp một người bạn của Cha. Người bạn của Cha đang gặp khó khăn túng thiếu nên người con đã tặng luôn cả lúa gạo, tặng luôn cả thuyền cho người đó. Khi người con trở về nhà và báo cáo với Cha, người Cha rất hài lòng nói: “**Con làm như vậy là tốt!**”. Mẹ của cụ Hứa Triết không phải là người tu nhưng đã sẵn sàng nhường mâm cơm của gia đình mình cho một người ăn xin đã 3 ngày chưa được ăn cơm. Tâm chân thật hướng thiện như vậy thì phước lành mới đến. Nếu làm mấy chuyện vật vãnh, làm với tâm tự tư tự lợi, làm để thỏa mãn sự kiêu ngạo của mình thì đâu phải là thiện tâm!

Con người ngày nay không chú trọng đến đạo đức và chuẩn mực làm người. Người ta ngày ngày chỉ tăng thêm tham sân si mạn, chỉ tìm cách kiếm được nhiều tiền, tìm cách tiêu phí. Trong lúc quốc gia đang trải qua dịch bệnh Covid, phải đối mặt với muôn vàn khó khăn như vậy mà mấy ngày nay, chỗ này họ khoe mua xe trăm tỉ, chỗ kia họ khoe mua xe trăm tỉ, họ còn thuê máy bay riêng để chở xe về. Đó là tự tư tự lợi. Chúng ta phải phát tâm chia sẻ với cộng đồng và quốc gia, tùy theo năng lực của mình. Bác Hồ dạy: “**Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình**”. Đó là thiện tâm, tâm người hướng thiện, luôn luôn nghĩ cho mọi người xung quanh. Chúng ta ăn một

bữa cơm thì nghĩ đến những người không được ăn. Người ta ăn uống cầu kỳ, nhưng khó tiêu, bệnh khổ. Chúng ta ăn uống đơn giản nhưng lại khỏe mạnh.

Hôm kia, cả ngày từ sáng đến chiều tôi rất mệt vì đã dùng quá nhiều nguyên khí. Họ mời tôi chia sẻ trong một tọa đàm vào buổi tối. Tôi nấu một nồi cháo đậu với hạt sen. Tôi ăn cháo xong thì cảm thấy khỏe trở lại. Tôi đã chia sẻ trong 3 tiếng liền vào buổi tối hôm đó. Được như vậy một phần là do tâm của tôi làm không vì tự tư tự lợi mà hoàn toàn hướng tâm nghĩ đến lợi ích của chúng sinh. Trong buổi tọa đàm đó, họ xin thông tin lớp học Zoom vào buổi sáng. Tôi đã chia sẻ thông tin lớp học cho họ nhưng họ không tham gia học. Họ không tham gia là việc của họ. Điều quan trọng là chúng ta chân thành, thiết tha mong muốn họ được tốt.

Họ nghĩ họ niệm Phật là tốt rồi. Nhưng niệm Phật với tâm gì? Niệm Phật với tâm tự tư tự lợi, tâm tham sân si, bàng quang với xã hội, ai chết mặc ai mà muốn về Tây Phương thì Tây Phương ở đâu mà về? Thế giới Tây Phương Cực Lạc tuyệt đối không hề có tự tư tự lợi, không hề có danh vọng lợi dưỡng, không hề có hưởng thụ năm dục sáu trần, không hề có tham sân si mạn. Ở Nhật Bản không có khái niệm “*ăn trộm, ăn cắp*”. Thế giới Ta Bà còn có nơi tốt đẹp như vậy thì Thế giới Tây Phương Cực Lạc càng không thể nghĩ bàn!

Muốn về Thế giới Tây Phương Cực Lạc thì phải chặt đứt nhân ác của ba đường Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sinh. Tôi chia sẻ thẳng thắn nên họ không muốn nghe, họ bỏ hết, không tu nữa. Tôi từng nói: “*Tôi giảng hoài mà mọi người không sửa thì tôi tắt Zoom, tự học một mình*”. Đây là tâm cảnh của Hòa Thượng. Hòa Thượng đã dạy hết lòng hết dạ, nói thấu tình đạt lý, nói đến khô hơi cạn tiếng mà chúng ta không sửa. Hòa Thượng từng nói: “*Nếu một ngày nào đó, tôi nói mà không còn người muốn nghe nữa thì tôi sẽ cắt một am tranh để tu. Nếu còn người muốn nghe thì tôi mới nói*”. Đó là tâm ở đạo. Ngài làm rất nhiều việc lớn vì lợi ích chúng sanh nhưng tâm không rời đạo. Tâm của Ngài ngày ngày thoát ly sinh tử, “*phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm*”. Giải thoát mới là việc chính.

Hòa Thượng nói: “*Thế gian này tai nạn từ ở nơi tham sân si mạn mà ra, đây là cội gốc của tai nạn. Ở trên Kinh Phật đã nói rất nhiều: Tâm tham chiêu cảm nạn nước, tâm sân chiêu cảm nạn lửa, tâm si chiêu cảm nạn gió, tâm ngạo mạn bất bình chiêu cảm động đất. Cho nên phải nên biết thế đạo hưng suy, kiết hung họa phúc tất cả đều ở nơi tâm niệm của chúng sanh*”. Thế đạo hưng suy là do tâm của mình, muốn đạo hưng thịnh cũng từ nơi tâm người, thế gian mà suy đồi cũng do tâm người.

Mấy chục năm trước, tôi nghe Quốc gia đề xướng phong trào “*lá lành đùm lá rách*” nhưng lúc đó tôi không có cảm nhận. Bây giờ tôi mới cảm nhận sâu sắc rằng Quốc gia đã đưa vào lòng người tâm lợi tha, thổi vào hồn dân tộc tinh thần tương thân tương ái. Trong giai đoạn dịch bệnh Covid, những doanh nghiệp lớn đã hình thành “*cây ATM*” phát gạo miễn phí, phát gạo không hạn chế số người. Ngày ngày người dân cứ đến đó nhận gạo miễn phí, mỗi ngày đến lấy một phần gạo, không cần mua gạo. Quá tuyệt vời! Các nước trên thế giới như Ấn Độ, Philippines cũng học tập Việt Nam. Quá hay! Nhiều người thành đạt, trở thành các doanh nghiệp lớn đã phát tâm và có những cống hiến rất lớn. Họ tạo dựng các “*cây ATM*” cung cấp bình ô xy cứu giúp bệnh nhân Covid bị khó thở. Nếu

ình người chan chứa ấy được lan tỏa trên toàn quốc gia, lan tỏa trên toàn thế giới thì chắc chắn cuộc sống sẽ an lạc.

Tâm tham chiêu cảm nạn nước: Nếu chúng ta không tham thì sẽ không bị nạn về nước.

Tâm sân chiêu cảm nạn lửa: Tâm sân hận làm cho địa cầu này nóng dần lên, chiêu cảm tai nạn về lửa. Mấy năm nay, nạn cháy rừng xảy ra ở nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Úc. Hàng triệu hecta rừng nguyên sinh đã cháy liên tục cả tháng trời mà không thể dập tắt được. Rừng là lá phổi của quốc gia, của thế giới. Những cánh rừng bị thiêu trụi rồi thì lá phổi của con người trên trái đất này sẽ không còn được bảo vệ nữa.

Tâm si chiêu cảm nạn gió.

Tâm ngạo mạn, bất bình chiêu cảm động đất. Phật dạy: *“Một niệm khởi lên, châu biến pháp giới”*. Khi chúng ta khởi tâm bất bình, chúng ta tưởng rằng không liên quan đến ai, nhưng thật ra ý niệm bất bình của chúng ta khởi lên thì sóng năng lượng đó sẽ hòa vào vũ trụ, cộng hưởng với từ trường xấu ở một nơi nào đó, khiến cho *“giọt nước làm tràn ly”*, động đất xảy ra.

Phật nói: *“Nhất thiết duy tâm tạo”*. Tất cả đều do tâm mình tạo ra. Muốn có thế giới Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta phải thật làm những điều Phật dạy: *“Chân Thành, Thanh Tịnh, Bình Đẳng, Chánh Giác, Từ Bi”*. Tâm của chúng ta như vậy thì ngay ở đây là Thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nội tâm của ta là Thế giới Tây Phương Cực Lạc thì tương lai chắc chắn ở thế giới Tây Phương Cực Lạc.

Giờ này nhiều người vẫn còn đang ngủ, trong khi chúng ta ngồi đây học Phật. Hòa Thượng nói: *“Cư Sĩ Lâm là đạo tràng niệm Phật. Đối diện Cư Sĩ Lâm là một vũ trường lớn. Người đến vũ trường rất đông, người đến nghe pháp cũng rất đông”*.

Tôi nhớ đến câu nói của Hòa Thượng: *“Tâm tôi là một mảng chân thành”*. Chúng ta thì: *“Tâm tôi là một mảng rói bời. Tâm tôi là một mảng tham lam. Tâm tôi là một mảng sân hận”*.

Ngài Lục Tổ Huệ Năng khi gặp Ngũ Tổ đã nói: *“Tâm con thường sinh trí tuệ”*. Nếu chúng ta gặp Ngũ Tổ thì chúng ta nói rằng: *“Tâm con thường sinh phiền não”*.

Ngũ Tổ hỏi Ngài Lục Tổ Huệ Năng: *“Con đến đây làm gì?”*. Ngài Lục Tổ Huệ Năng khẳng khái nói: *“Con đến đây để làm Phật”*. Chúng ta có dám mạnh dạn nói như vậy không? Muốn làm Phật thì phải làm đúng với tiêu chuẩn để thành Phật. Chúng ta không muốn làm Phật mà chỉ muốn làm người thiện lương.

Bồ Tát ngày đêm thường niệm thiện pháp. Nếu chúng ta ngày đêm nghe lời giảng của Hòa Thượng Tịnh Không thì chính là ngày đêm thường niệm thiện pháp. Nếu chúng ta ngày đêm niệm tự tư tự lợi, niệm danh vọng lợi dưỡng, niệm năm dục sáu trần, niệm tham sân si mạn thì làm sao mà không phiền não?

Hòa Thượng nói: *“Cho nên các bạn phải nên biết, thế đạo hưng suy, kiết hung họa phúc tất cả đều ở nơi tâm niệm của chúng sanh”*. Phật Pháp có hưng có suy đều là do ở tâm niệm của tất cả chúng sinh. Chúng sinh hoan

hi, ưa thích chánh Pháp, tâm hướng thiện thì phước lành hiện tiền. Mọi người không tin tưởng chánh Pháp, không ưa thích chánh Pháp mà lại ưa thích tham sân si thì họa sẽ hiện tiền.

Phật nói: ***“Tất cả các pháp từ tâm tưởng sanh”***. Chúng ta quán sát xem cái tâm thế đạo của người hiện tại thì chúng ta liền biết kiết hung họa phước của xã hội này, thậm chí biết kiết hung họa phước của cả thế giới này. Tâm của người có học Phật và tâm của người không học Phật hiện tại như thế nào? Hiện tại trong đầu của người trong xã hội này nghĩ gì? Trong miệng của họ nói gì? Hiện tại sách của Không Tử không có người đọc. Con người không biết thế nào là đạo đức, thế nào là lễ nghĩa. Lòng người không có chỗ nương về, không có chỗ an trú, tạo thành sự bất an cho xã hội. Đây là sự bất an rất lớn.

Tôi không phải là người thông minh. Nhờ những lời dạy của Hòa Thượng mà tôi mới hiểu được đạo lý. Tôi bồn ba rong ruổi khắp nơi, nhắc nhở mọi người phải học chuẩn mực làm người. Nhân đạo còn chưa xong thì làm sao mà thành Phật đạo. Làm người tốt còn chưa xong thì làm sao mà làm Phật được! Trước tiên, chúng ta phải làm một người tốt đã.

Hòa Thượng là một phạm phu tiêu chuẩn. Phạm phu tiêu chuẩn bước qua một bước là Bồ Tát. Ngài cũng được sinh ra, rồi Ngài lớn lên, rồi Ngài cũng tham sân si. Hồi nhỏ, Ngài đi săn bắn với Cha trong ba năm. Ngài nói một câu hết sức cảm động: ***“Lá rụng về cội, tôi muốn trở về quê hương nhưng không thể được vì tôi đã làm cho gia đình của chúng sanh ly tán. Đó là quả báo của tôi cho nên tôi phải tha phương”***.

Chúng ta là con người thì phải làm tốt bổn phận của con người ở trong năm mối quan hệ ngũ luân. Thầy Thái nói: ***“Người ta không học làm vợ mà đi làm vợ, không học làm Mẹ mà đã sinh ra một đàn con nhưng không biết dạy con, không học làm chồng đâu mà đi làm chồng. Trong đạo vợ chồng, chồng là Trời, vợ là Đất. Đất phải biết bổn phận của Đất là sinh sôi nảy nở. Trời phải biết bổn phận của Trời là bao dung che chở. Đất biết bổn phận của Đất, Trời biết bổn phận của Trời thì Đất Trời mới hòa hợp”***. Có rất nhiều những đạo lý hay trong đạo Thầy trò, đạo Vua tôi, đạo Cha con, đạo vợ chồng, đạo anh em, đạo bạn bè, nhưng chúng ta không học nên không biết.

Hòa Thượng nói: ***“Người ta không thêm để ý đến lời dạy của người xưa. Ngày nay giáo dục gia đình không còn, giáo dục học đường, giáo dục xã hội, giáo dục Thánh Hiền đã bị xem nhẹ cho nên xã hội động loạn, tai nạn triền miên. Muốn giải quyết vấn đề này, chỉ có đề xướng giáo dục chuẩn mực của người xưa, giáo dục của Thánh Hiền. Trong tất cả giáo dục của Thánh triết nhân, thù thắng nhất là giáo dục của Phật Pháp. Phật pháp là giáo dục của Phật Đà, là giáo dục giác ngộ, là giáo dục phá mê khai ngộ, là giáo dục lừa khổ được vui. Phật Pháp có thể giác ngộ tất cả chúng sinh khổ nạn, có thể cứu vãn thế đạo nhân tâm”***.

Phật pháp có thể cứu vãn lòng người thế gian và người học Phật. Hòa Thượng nói: ***“Hiện tại cái tâm của người học đạo và người thế gian bị hỏng rồi! Quá xấu rồi! Muốn cứu vãn thế giới này phải từ đâu mà làm vậy? Chỉ có học Phật, chỉ có Phật Pháp, thực tế mà nói, ở trong Phật Pháp thì chỉ có Tịnh Độ. Đây là phương thuốc***

hữu hiệu nhất”. Tịnh Độ chính là tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh rồi thì cõi nước sẽ tịnh. Muốn về Tịnh Độ thì tâm phải thanh tịnh, tâm ta thanh tịnh thì mới tương ứng được với cõi Tịnh Độ ở Tây Phương.

Tại sao từ lâu tôi miệt mài theo Hòa Thượng học tập, miệt mài một câu A Di Đà Phật? Bởi vì tôi đã dùng hơn 30,000 giờ để dịch đĩa giảng của Ngài, cho nên tôi hiểu được tâm cảnh của Ngài. Lão cư sĩ Lý Bình Nam thông Kinh thông giáo, Ngài thông đạt tất cả các pháp nhưng Ngài chọn Tịnh Độ, cả một đời tu Tịnh Độ. Thầy của Ngài là Tổ sư Ấn Quang. Tổ sư Ấn Quang cả đời tu Tịnh Độ, đề xướng Tịnh Độ. Chúng ta có một sự truyền thừa như vậy thì chúng ta còn thắc mắc gì nữa! Ai hỏi tôi vì sao tin Tịnh Độ thì tôi sẽ trả lời: **“Tôi đã dùng 30,000 giờ để học Tịnh Độ. Tôi tin Thầy tôi”**. Hòa Thượng đã giảng Kinh thuyết Pháp hơn 60 năm, bắt đầu từ năm Ngài 27 tuổi cho đến năm 95 tuổi. Trong suốt quá trình dài đó, tôi đã dịch những bài giảng riêng lẻ và đã dịch trọn bộ **“Kinh Vô Lượng Thọ”**, bộ **“Kinh Hoa Nghiêm Áo Chũ”**, bộ **“Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo”**, **“Thái Thượng Cầm Ứng Thiên”**, **“Kinh Hoa Nghiêm”**. Tất cả những bài giảng đó đều được đăng trên trang tinhkhongphapngu.com.

Nam Mô A Di Đà Phật

Chúng con xin tùy hỷ công đức của Thầy và tất cả các Thầy Cô!

Nội dung chúng con ghi chép lời giảng của Thầy còn lộn xộn, còn nhiều sai lầm và thiếu sót. Kính mong Thầy và các Thầy Cô lượng thứ, chỉ bảo và đóng góp ý kiến để tài liệu học tập mang lại lợi ích cho mọi người!

Chúng con chân thành cảm ơn!